

Liza wil 2de baby

Haar allereerste gezinsvakantie met haar vriend Ralph en baby Jonah heeft Liza Sips achter de rug. De actrice weet nu zeker: een tweede baby zou haar droomleven compleet maken!

Door ANETTE DE VRIES Foto's EDWIN SMULDERS E.A.

Liza Sips en haar vriend Ralph Manheim begonnen al na een paar afspraken voorzichtiger over kinderen, maar ze wilden niets overhaasten. Na een relatie van drie jaar besloten ze ervoor te gaan. Binnen de kortste keren was het raak: op 10 april 2016 verwelkomden zij hun zontje Jonathan, roepnaam Jonah. Hun leeftijdsverschil van 14,5 jaar (Lisa is bijna 26, Ralph 40) heeft het verliefde koppel volgens de actrice nooit in de weg gestaan. 'Het grappige is: we waren op hetzelfde moment heel erg toe aan een kleintje. Ik wist dat ik op jongere leeftijd moeder wilde worden. Ralph heeft ook altijd in zijn achterhoofd gehad dat hij vader wilde worden, maar het was er nooit eerder van gekomen. Hij was

lekker bezig met zijn werk en wist: ooit komt het. Maar dan wel met de juiste persoon op het juiste moment. En zo voelt het ook voor ons,' aldus Liza. Een tweede kind zou haar gezin naar eigen zeggen compleet maken. 'We zijn nu enkel en alleen met Jonah bezig, maar in de meest ideale wereld zou ik het te gek vinden als ik nog een kind zou mogen krijgen. Ik heb zelf een broer en weet uit eigen ervaring hoe fijn het is om samen op te groeien. Dat gun ik Jonah ook. Maar ik zie geen heel elftal voor me: twee vind ik genoeg,' aldus de blondine, die net terug is uit het zonovergoten Zuid-Frankrijk. 'We hebben onze eerste vakantie met zijn drieën gehad. Dat werd een complete volksverhuizing. De auto zat tot aan de nok toe volgebouwd met zo ongeveer de hele babyuitzet:

luiers, doekjes, flessen, kleding, de buggy, het wipstoeltje... Gelukkig is Ralph er heel goed in om dat allemaal strategisch goed neer te zetten. Geen idee hoe we dat allemaal in een vliegtuig hadden moeten krijgen. Van tevoren dacht ik wel: *hoe gaat Jonah de autorit van twee dagen doorstaan?* Maar hij heeft de hele rit geslapen en werd wakker met een enorme lach. Typisch Jonah. Elke keer als hij moet 'presteren', hoe erg dat ook klinkt voor een baby van een paar

maanden oud, verbaast hij ons in positieve zin. Van tevoren gingen we ervan uit dat het niet per se onze droomvakantie zou worden. Misschien zou het te warm voor Jonah zijn of vond hij het niet prettig om uit zijn vertrouwde

omgeving te worden gehaald. Dus we gingen er een beetje met een slag om de arm naartoe. Maar we hebben twee heerlijke weken gehad! Op een gegeven moment zaten we aan het zwembad, Jonah met een

schattig zonnehoedje op. Dat was de eerste keer dat ik naar ons kon kijken van: *we zijn echt een gezinnetje met z'n drieën.* We kunnen ons geluk niet op. Misschien gaan we nog een weekje naar Zeeland – dat

hebben we nog nooit eerder gedaan. Einde van het jaar willen Ralph en ik samen naar een verre bestemming. Mijn ouders of schoonouders komen dan oppassen. We vinden Jonah nog te klein voor zo'n lange

vlucht en bovendien is het heel belangrijk om ook samen dingen te blijven ondernemen.'

Pijn

Liza showde tijdens de presentatie van haar nieuwe boek

Expeditie verraad voor het eerst 'officieel' haar prachtige gezin aan de buitenwereld. Ze schreef het spannende jeugdboek tijdens haar zwangerschap. 'Ik grapte weleens dat ik niet één maar twee baby's aan het maken was. Het boek heeft echt als een rode draad door die negen maanden heen gelopen. Het zou tegen de zomer uitgebracht worden, dus ik had een strakke deadline terwijl er privé van alles speelde. Met een steeds ronder wordende buik heb ik al die maanden achter mijn computer gezeten. Te gek om te doen, maar een 'bevalling' op zich!' *Expeditie verraad*, een los te lezen vervolg op haar eerste boek *Soapsop*, is geïnspireerd op Liza's deelname aan het tv-programma *Sabotage*. 'Ik geef een kijkje achter de schermen van realityprogramma's met BN'ers. Van tevoren dacht ik: *het is maar een spelletje.* Maar zodra je het vliegtuig in stapt, voelt het als de werkelijkheid. Daar heb ik me zo ontzettend op verkeken. Alle intriges, roddels en complotten deden net zo'n pijn als ze in het echte leven zouden doen. Je belandt in een achtbaan.' ■

