

Ex Tim Douwsma: Geheime romance met ándere BN'er!

Toen ze zich na de breuk met Tim Douwsma weer op het liefdespad begaf, viel Stephanie Tency pardoes in de armen van een ándere Bekende Nederlandse man! Maar waarom wilde ze dat geheim houden? En wat was de reden dat zij ook hém aan de kant zette? Stephanie vertelt.

Door ANETTE DE VRIES Foto's EDWIN SMULDERS

Stephanie Tency en Tim Douwsma beleefden vorig jaar een mooie romance, die echter slechts een halfjaar duurde. Tim had er veel meer van verwacht; hij sprak al snel over trouwen en een baby. En dát benauwde Stephanie te veel. Aan Story bekende ze: 'In interviews was hij daar ook heel open over. Dat nam ik nooit zo serieus, maar toen hij er thuis ook over begon dat hij ons als gezinnetje zag, kreeg ik het Spaans benauwd. Ik had echt iets van: *hé, ik ben 25. We gaan net met elkaar om. Ik wil niet aan samenwonen denken, laat staan trouwen en kinderen krijgen!* Maar Tim was daar heel stellig in. En dat trok ik niet.' Nu zegt de Miss Nederland 2013 en RTL4-presentatrice: 'Mischien ben ik er achteraf gezien te snel ingestapt met Tim. Dat is altijd een beetje de fout die ik maak als ik hoteldebotel van iemand ben. Maar we hebben een geweldige tijd gehad. Ik kijk met een heel positief gevoel terug op onze relatie. Op zich hebben we geen contact meer, maar Tim en ik dragen elkaar nog altijd een wam hart toe. Ik vind het een beetje kinderachtig als mensen elkaar

na een breuk ineens haten. Je hebt tenslotte ooit van elkaar gehouden, dus ik streef ernaar om een goede band te behouden. Laatst kwam ik Tim tegen en het was echt leuk hem even gesproken te hebben. Ik heb hem alle geluk in de liefde en met zijn carrière gewenst en hij mij ook. Hij zei: *Het is best rustig bij mij, een beetje eenzaam.* Daar moest ik wel om lachen, want ik weet zéker dat het goed komt met Tim. Hij is nog jong en ontmoet zoveel mensen. Ik gun hem het allerbeste en hoop dat hij straks gelukkig is met een ander meisje.' Stephanie heeft zich voorgenomen voorlopig vrijgezel te blijven. 'Eigenlijk ben ik bijna nog nooit single geweest, of het waren heel korte periodes van twee, drie maanden of zo. Daarna was het weer hop, hop, hop een nieuwe relatie in. Ik ben echt een soort vlinder. Als er een leuke man op mijn pad komt, gaat het ineens allemaal zo snel. Ik heb absoluut nergens spijt van, want ik kan terugkijken op heel leuke relaties. Maar ik kies nu lekker voor mezelf.' Ondanks dat ze het rustig aan doet op liefdesgebied, is ze wel 'hier en



daar aan het daten'. 'Na Tim heb ik een tijdje met iemand anders gedatet. Vroeger had ik mezelf waarschijnlijk weer meteen in een nieuwe relatie gestort, maar die keer heb ik direct afstand genomen. Ik geniet te veel van mijn vrijheid om me weer te binden. Ik vind het wel prima zo. Ik kan lekker mijn eigen ding doen, zonder dat iemand loopt te zeuren van: *Waar ben je nou en Hoe laat kom je thuis?* Maar er speelde méér: de man met wie zij na Tim afspraken had, was namelijk wederom een Bekende Nederlander. 'Daar zat ik eigenlijk niet op te wachten. Ik ga absoluut niet vertellen wie het was, want ik ben juist zo blij dat het nooit is uitgelekt. Ik heb van het begin af aan aangegeven dat ik het stil wilde houden. We hebben een leuke tijd gehad. Hij was een interessante man, met wie ik goede gesprekken kon voeren. Maar ik kreeg steeds meer

twijfels. Was dit écht wat ik wilde? Ik zag het niet zitten om bekend te staan als 'het vriendinnetje ván'. Ik vind het veel leuker om te horen: *Goh, die Stephanie is goed bezig met presenteren en haar modellen carrière.* Zijn bekendheid is natuurlijk niet de enige reden geweest waarom ik niet met hem verder ben gaan daten. Maar het heeft me wel aan het denken gezet en ik heb daar nu gewoon geen behoefte aan.'

'Wel de lusten, niet de lasten'

Sinds kort is er weer een nieuwe man in haar leven, maar dat is volgens Stephanie niet meer dan 'een flirt'. 'We hebben het gewoon heel gezellig samen, dat is alles. Ik kan heel goed alleen zijn en heb een heel fijne groep vriendinnen. Maar ik ben nu een halfjaar single en ben ook gewoon een vrouw. Als ik op zondagavond aan het Netflixen ben, dan wil ik ook weleens lekker een arm om me heen. Dat heb ik nu af en toe en dat vind ik heel fijn. Wel de lusten, niet de lasten. Verder is hij heel attent. Dat vind ik belangrijk in een man. Laatst ging hij even de stad in en had hij Indisch voor me gehaald. Het zit 'm vaak in dat soort kleine dingen. Gewoon even laten weten dat je aan iemand denkt. Of onthouden dat je een belangrijke zakelijke afspraak hebt en dan sms'en: *Lieverd, veel succes vandaag.* Die jongen waar ik nu mee ben, heeft dat heel erg. Maar ik blijf bij mijn standpunt: voorlopig houd ik het rustig. Voor mij geen relatie!' ■

